



De eeuwenoude levenswijzen van inheemse volken staan onder druk. Wie zijn die 'vreemde' volken en wat maakt hun cultuur zo bijzonder? Maak kennis met een gezicht uit ons rijke reisaanbod.

De Navajo uit Noord-Amerika

Lopen in schoonheid

De vrouw hiernaast, met haar trotse blik, behoort tot de stam van de Navajo. Zelf noemen ze zich *Dineh* dat 'De Mensen' betekent. Zo'n 26.000 van hen wonen in het Four Corners Navajo Reservaat, een gebied in het Zuidwesten van de Verenigde Staten waar de vier staten Utah, Colorado, New Mexico en Arizona aan elkaar grenzen. Het is een immens leeg woestijngebied van veelkleurige plateaus, vulkanisch gevormde bergtoppen en enkele van de meest imponerende canyons op aarde, waaronder de Grand Canyon.

Vanwege het droge klimaat volgen de Navajo letterlijk het water en leven ze een nomadisch bestaan. Ze jaagden eeuwenlang op de miljoenen bizons die over de grote vlaktes van Noord-Amerika trokken en hoeden nu vooral schapen. Van de wol weven de vrouwen prachtige kleurrijke doeken. De meeste families hebben in de buurt van water ook vaste huizen waar ze graan, bonen, aardappelen en maïs verbouwen. Sommige mannen zijn zeer bedreven als zilversmid en maken bijzondere sieraden, vaak met lokaal gewonnen edelstenen. De vrouw hiernaast draagt ze ook.

Voor de traditionele Navajo is spiritualiteit belangrijker dan het gewone dagelijkse leven. De Navajo proberen te allen tijde in vrede en harmonie te leven met Moeder Aarde: de wereld, het land, de planten en dieren om hen heen. Ze noemen dit *hózhó* of 'wandelen in schoonheid'. De essentie van *hózhó* ligt besloten in het volgende Navajogebied:

*Ik mag in schoonheid lopen.
De hele dag mag ik in schoonheid lopen.
Ik mag lopen door de terugkerende seizoenen.
Ik mag over het pad lopen dat gemarkeerd is met stuifmeel.
Ik mag lopen terwijl de sprinkhanen rond mijn voeten dansen.
Ik mag door het bedauwde gras lopen.*

*Ik mag in schoonheid lopen.
Ik mag lopen met schoonheid voor me.
Ik mag lopen met schoonheid achter me.
Ik mag lopen met schoonheid boven me.
Ik mag lopen met schoonheid onder me.
Ik mag lopen terwijl overal om mij heen schoonheid is.
Ik mag op mijn oude dag, levend, wandelen over een pad vol schoonheid.
Ik mag op mijn oude dag, opnieuw levend, wandelen over een pad vol schoonheid.*

*Het eindigt in schoonheid. **

California, Arizona & New Mexico

Door de zuidelijke
'Golden States'

17-daagse rondreis met huurauto

Deze rondreis begint heel ontspannen in een prachtige baai aan de Pacific Ocean, nabij San Francisco. Vanaf hier volg je de befaamde Highway 1 naar Los Angeles en Hollywood, in het voetspoor van zestigerjaren hippies, langs de imponerende Big Sur Coast, waar 1500 meter hoge bergen abrupt in zee aflopen. Nu gaat het kompas op oost en doorkruis je de eindeloze woestijnen van California en Arizona. Als een oase in de woestijn doemen de koele beboste bergen op van Red Rock Country. Heel eenvoudig kun je hier een uitstapje naar de Grand Canyon wagen. Volg Route 66 naar het Canyon de Chelly National Monument waar het duizenden jaren oude Indiaanse verleden tastbaar wordt. Overnachtingen in prima hotels en luxe resorts.

reiscode **244100** | prijs v.a. **€ 1306,-**
vertrek **mei - okt**

